

Aan alle tijdelijke bewoners van Jessea en Château-Beau,

Na de afgelopen jaren iedere kerst een bestseller te hebben geschreven ben ik dit jaar overvallen door de wel bekende 'writersblock'. Daarom dit jaar ook geen kerstbrief, maar als het meezit op de valreep een 'nieuwjaarsbrief' ;)



Dat Corona ook een grote invloed heeft gehad op Jessea en Chateau-Beau zal duidelijk zijn. Net als vorig jaar hebben we in het voorjaar geen bezoekers kunnen ontvangen, maar hebben we in de zomer vele bezoekers mogen verwelkomen. Helaas is dit ook het eerste jaar waarin wij door afzeggingen met kerst en oud en nieuw geen gasten mogen ontvangen.

Eveneens als altijd heeft het merendeel van jullie de hond(en) meegenomen op vakantie. Toen wij in 2015 het idee kregen om te gaan verhuren stond het toestaan van huisdieren bij ons op de eerste plaats, een goede keuze dus. Bijna iedereen geeft aan dat niet alleen zij, maar ook de hond het heerlijk naar de zin heeft gehad, fijn! Wij doen er tegelijkertijd ook alles aan dat diegenen die geen huisdieren hebben hier overigens niets van merken.

Net als vorig jaar is er een verschuiving te zien in wie er bij ons op vakantie komt. We krijgen veel meer gasten die nog niet eerder een huisje 'in de buurt' hebben gehuurd, of deze omgeving al kennen. Velen van jullie gingen tot voor kort met het vliegtuig 'naar de zon' vlogen. Maar gelukkig mochten wij dit jaar ook weer rekenen op een groter aantal tergekommende gasten, voor ons het grootste compliment, wie terugkomt krijgt uiteraard net als voorheen korting. Voor volgend jaar hebben wij overigens besloten onze prijzen niet te verhogen, de benzine om hier te komen is al duur genoeg.

En we zijn best trots op onze omgeving en dan hebben we het niet alleen over de kust, maar zeker ook het achterland en de rijke historie. Ook wij zijn hier na al die jaren nog lang niet uitgekeken.

Over de huizen is niet veel nieuws te vertellen, want afgezien van de verbeterde overkapping van het terras bij Jessea en de toevoeging van een afwasmachine in Chateau-Beau waren er geen veranderingen, we hebben nog wel wat plannetjes voor verbetering, maar die mag u zelf ontdekken. De ervaring leert namelijk dat de daadwerkelijke uitvoering van de nogal eens afwijkt van de planning. Vooruit dan we gaan ooooooooit een privé parkeerplaats op eigen terrein bij Jessea maken en de gang naar de slaapkamer van Chateau-Beau gaat ook een keer een echt dak en echte ramen krijgen, maar wanneer....?

Naast Corona met bijbehorende afzeggingen en omboekingen, stond dit jaar ook in het teken van de breuken. Onze eerste huurders kwamen met de motor uit Parijs en belden vanuit Cayeux dat ze nog even op een terrasje zaten en er over een uurtje waren. Het volgende telefoontje was vanuit de ambulance, bij het opstappen gevallen en de pols gebroken. Niet lang daarna kwam mijn moeder een weekje logeren en zij brak haar sleutelbeen al meteen op de eerste dag..... Verder heeft een vriendin van ons haar schouder gebroken toen haar honden besloten een andere kant op te lopen dan zij wilde. Een grappige anekdote betreft eveneens een Parijse familie, zij belden met de melding 'nu' te vertrekken. Parijs, dus ongeveer 2 uur, dan zorg ik dat ik er dan ben om ze te

ontvangen. Het werd later en later, uiteindelijk een telefoontje dat de navigatie vertelde dat ze nog twee uur nodig hadden, wat gek, Parijs is maar twee uur, maar ja wie weet misschien waren ze wel ergens anders vandaan vertrokken... weer een paar uur later belden ze dat ze de navigatie niet helemaal goed hadden ingesteld en inmiddels vlak bij de Mont St. Michel waren. Ook leuk en vooral lekker was onze eerste barbeque met gasten op het terras van Jessea, bij ons zelf op bezoek en een onvergetelijke saté gegeten!

In de omgeving blijft eigenlijk alles bij het oude, kleine riviertjes en beekjes uitgesleten in het bosrijke landschap die doorkabbelen totdat ze bij een van de talrijke kleine dorpjes die tussen de kliffen verstopt liggen in zee verdwijnen. Maar het dorp Ault is druk bezig te veranderen, al meer dan een jaar ligt alles overhoop om achterstallig onderhoud aan de infrastructuur door te voeren en om het aantrekkelijker te maken voor bezoekers, wie weet hoe gezellig het daar volgend jaar is.. Ook in Saint Quentin la Motte willen ze vooruit, wij hebben begrepen, dat er plannen zijn voor een herinrichting van de straat waardoor er beter kan worden geparkeerd en er langzamer wordt gereden, dat zou mooi zijn toch? Voor sommigen ook interessant, het nieuwe fietspad tussen Mers les Bains en Cayeux.

En dan als laatste een paar ontdekkingen, van het afgelopen jaar die ons zijn bijgebleven. In meerdere dorpjes staan pizza automaten van 'la ferme Nicoise' en die zijn best lekker, vooral als je ze koud neemt en pas thuis in de oven stopt. Ieder jaar ga ik wel een keer in 'Briga', de vergeten romeinse stad in het foret d'Eu kijken, dit jaar was er echter een expositie in Eu waar de vondsten waren tentoongesteld en ook heb ik deelgenomen aan een rondleiding door de opgravingen, een aanrader. Verder vond ik per toeval een weg die door het riviertje de Trie gaat, een door waadbare plek rue du Grué Bouillancourt tussen Toeffles en Miannay. Of gewoon een bootje huren voor een tochtje op de Somme. En eigenlijk kun je hier in de omgeving ook niet om de eerste en tweede Wereldoorlog heen. Bijna overal zijn wel militaire begraafplaatsen te vinden waar honderdduizenden graven zijn. Historisch gezien zijn een aantal plaatsen interessant, zoals het chinese kerkhof in Noyelles, Kahlburg de in de krijtrotsen van Le Treport uitgehakte duitse commandopost, de reconstructie op de originele

fundering van een V1 lanceer basis, of het indrukwekkende verhaal van het torpederen van de SS Meknes in 1940 waarbij bijna 500 terugtrekkende geallieerde soldaten uit verschillende landen zijn verdronken. En om op een vrolijkere noot af te sluiten hebben wij nog nooit zo veel van het land gegeten als dit jaar, mais, aardappelen, bonen erwten, wortels, en nu zelfs schorseneren.



Het is uiteindelijk een van de langere 'kerstbrieven' geworden die ongetwijfeld uitblinkt in onsamenhangendheid en wie tot hier is gekomen met lezen wil ik nog extra bedanken en complimenteren met hun doorzettingsvermogen. Een hele fijne avond, een gelukkig en gezond 2022 ja en wie weet tot volgend jaar.



Jessea



Chateau-Beau