

Vandaag is het 20 December en vanmiddag komen er nieuwe gasten.  
Weer even wennen na een pauze van ruim twee maanden.  
Binnen, het hele huis schoonmaken, opwarmen en kijken of alles het nog doet.  
En buiten het ergste onkruid weghalen en een beetje snoeien.  
Los daarvan is het ook de perfecte motivatie om aan de kerstbrief te beginnen.  
Vanaf nu noemen we hem nieuwjaarsbrief, want dat geeft wat meer flexibiliteit bij het publiceren.,  
vorig jaar was het februari.....

En de buitenthermometer van Jessea heeft het begeven.....



Laten we met het grootste nieuws beginnen, we hebben eindelijk een nieuwe website, niet zelf in elkaar geflanst zoals de oude site die de meesten van jullie kennen, maar een professionele. Daar hoort bij, dat we nu ook 'echte' emailadressen hebben; [contact@jessea.fr](mailto:contact@jessea.fr) en [contact@chateau-beau.fr](mailto:contact@chateau-beau.fr). En daar zijn we best trots op. Het moeilijkste voor ons was om de foto's te kiezen. We hebben er zo veel, dat het niet mogelijk was om de mooiste uit te kiezen. Ze hebben allemaal wel wat. En iedere dag is er een andere de mooiste Maar de foto's die er nu op staan zijn de moeite waard. Dit is misschien meteen een uitnodiging aan jullie om ons jullie mooiste foto's te sturen en als je wilt komen ze ook op de site....., kopje gasten foto's ?



Als altijd, jullie krijgen de nieuwsbrief alleen in het jaar dat jullie bij ons te gast zijn geweest en het jaar erop als herinnering. Daarna worden uw gegevens uit privacy oogpunt verwijderd. Maar dit jaar krijgt u dus eenmalig twee mails, een van het oude Gmail adres en een van het nieuwe email adres. Mocht u deze jaarlijks nieuwsbrief helemaal niet willen ontvangen laat het ons even weten.

Even wat feitjes over de verhuur dit jaar.

Dit is alweer het 8e jaar dat we verhuren en ieder jaar werd de bezetting beter tot..... dit jaar. Net als in voorgaande jaren waren er in het voorjaar, lang licht, weinig regen en prachtige kleuren, waren een paar weken niet verhuurd, zonde. Maar, en dat was wel verrassend, in juli was Jessea 3 weken niet verhuurd. Daarna tot oktober vaak nee moeten verkopen omdat er geen plek meer was.

Hoewel Chateau-Beau eigenlijk alleen maar van midden april tm oktober beschikbaar is, is verhuur de rest van het jaar altijd bespreekbaar. De maanden januari tm maart blijven echter geblokkeerd.



Jessee daarentegen is voor volgend jaar de maanden april en mei evenals september oktober al volgeboekt. Voor de zomer is er nog wel plaats hoewel de eerste reserveringen al binnen zijn gekomen. En zeker juni is een aanrader hier.

Net als in het verleden worden veel reserveringen al gedaan tijdens jullie verblijf. Geloof het of niet, maar dat is samen met het gastenboek het grootste compliment dat we kunnen krijgen.

We proberen constant om onze huisjes zo compleet en comfortabel mogelijk te maken, en bevestiging in de vorm van gasten die terug komen geeft ons een goed gevoel. Uiteraard zijn tips altijd welkom.

Wat voor weer was het dan afgelopen jaar? Dat weten we zelf ook niet, er waren een paar verregende weken, net als alle andere jaren. Het was deze zomer niet TE warm, maar ook niet overdreven zonnig. Maar dat het groeizaam weer was staat buiten kijf. September was natter dan anders, dat wel.

Normaal hoeven we tijdens het seizoen niet te snoeien en is na juni maaien niet meer wekelijks en vanaf oktober helemaal niet meer nodig. Dat was dit jaar wel anders, bijna wekelijks tot november omdat er anders geen doorkomen meer aan was.

Chateau-Beau maaien we al jaren elektrisch met een verlengsnoer, Jessee sinds dit jaar elektrisch op batterijen. De benzine zitmaaiers hebben veel onderhoud nodig en nadat de gele in het voorjaar met een van de nieuwe aandrijfriemen heeft geprobeerd een vinger te amputeren had ik er genoeg van. Ok, misschien was het wel een beetje eigen schuld maar als je nadat alle onderdelen zijn vervangen nog steeds niet wilt maaien, word ik een beetje ongeduldig en na die aanval heb ik nog dezelfde dag een gele Stanley op batterijen gekocht.



Uiteraard zijn er ook wel wat opmerkelijke dingen het vermelden waard.

De ligstoelen, die het vorig jaar allemaal kort na elkaar hebben begeven, zijn inmiddels vervangen voor nieuwe, stevigere, exemplaren. In Chateau-Beau zelfs door een van onze gasten. Dit jaar waren het overigens vooral de parasols, meerdere hebben we er versleten. Was er deze zomer misschien meer wind dan andere jaren? Dat zou een goede verklaring kunnen zijn.

Een steeds groter aantal van jullie komt terug, een ook steeds vaker voor een langere periode ;) fijn voor ons, minder schoonmaak op de zaterdag. We hebben de aankomsttijd op ne drie uur laten staan, maar het vertrek met een half uurtje vervroegd naar tien uur, dat geeft ons iets meer tijd om alles in orde te maken.

Voor het eerst hadden wij dit jaar meerdere keren gasten die alleen zijn gekomen. Geen verklaring voor, maar toch leuk om te zien, dat het ook solo lekker is om hier in onze omgeving te vertoeven. Welkom.



Komt iedereen omdat de reisafstand niet te groot is normaal vroeg aan, dit jaar hebben we voor het eerst regelmatig pas om een uur of zeven of acht gasten ontvangen.

En aan het einde van het seizoen moesten meerdere van onze gasten ongepland eerder vertrekken, vervelend voor de gasten, wij zien liever dat iedereen hier in alle rust zijn hele vakantie ontspannen mag doorbrengen.

En dan vermeld ik ondanks dat ik nooit namen noem toch Piet (echte naam). Dankzij hem heeft het gastenboek in Chateau Beau een opleving gehad, waar Jessea op mooie soms lange verhalen mag rekenen blijft het bij Chateau-Beau meestal opvallend leeg. Een echt goede verklaring hebben we

nog steeds niet, is het bureau van Jessea zo veel uitnodigender? Dwaalt bij Chateau Beau de blik steeds af naar dorp en zee? Misschien is het ook, omdat er in tegenstelling tot het altijd stille St Quentin la Motte, in Ault tegenwoordig 's avonds altijd wel wat te doen is? We weten het niet.....

Een kleine belevenis van mijzelf, in Augustus had de gemeente voor een van de feestdagen vuurwerk georganiseerd. Ik was slim en had bedacht, dat ik dat stiekem vanaf het Chateau Moulinet ging bekijken. Vanaf dat hoogste punt moet het mooi zijn om het vuurwerk te kijken, over het dorp heen met zee in de achtergrond. OK officieel is het verboden toegang, maar de hekken zijn toch kapot en niemand die me in het donker ziet. Inderdaad heb ik heerlijk genoten van de prachtige vuurwerk show.



Totdat ineens de politie kwam aangereden. Ik heb me snel in de schaduw verstopt en nadat zij een paar minuten hadden staan kijken reden ze weer weg, ..... dacht ik. Want toen ik wegliep stond ik ineens voor de politieauto en hoorde ik ze agenten praten. Ik was betrapt en toen een van hen vroeg wat ik aan het doen was antwoordde ik heel gevat, 'net als u, vuurwerk kijken'. Toen ik even later de agent in kwestie zag, bleek dat hij het niet tegen mij had, maar dat hij aan het bellen was. Ik hem goedenavond gewenst en snel in het donker weggelopen. Zijn collega's hebben mij nooit gezien.

Een andere gebeurtenis die wel indruk heeft gemaakt, is dat dit jaar voor het eerst een boot met migranten bij ons is vertrokken en geprobeerd heeft naar Engeland te varen. Dat is niet gelukt en er waren gelukkig geen slachtoffers. Van hier naar Engeland is meer dan honderd kilometer varen, ik geloof zelfs bijna honderdvijftig! Is het in Frankrijk dan zo erg?

Afgelopen zomer hebben we zelf uiteraard ook heerlijk van de omgeving genoten en willen een paar nieuwe ontdekkingen met jullie delen.

In St. Valery hebben we een bootje gehuurd om over de Somme, hier een lang recht maar niet saai kanaal, te varen. Dat kan zonder vaarbewijs en is pure ontspanning. Een aanrader is om een middag te huren, anderhalf uur stroomopwaarts te varen, dan in Petit Port aan te meren om heerlijk wat te drinken of een kleinigheidje te eten om vervolgens anderhalf uur terug te varen.



Paardrijden kan ook op meerdere plaatsen, Cayeux, Mers les Bains of zelfs in Eu, bij het chateau.

Bij Beauchamps kan men watersporten in zoet water, er is zelfs een wakeboard kabelbaan. Als je zelf geen zin hebt, is het altijd nog leuk om te kijken of langs een van de vele meren te wandelen. Sowieso zijn de riviertjes in de valeien of het nou de Somme, de Bresle, de Yeres of een ander riviertje is de moeite waard.

Als laatste opmerkelijke feitje; nu de blaadjes van de struiken vallen en we weer aan tuinonderhoud denken deden we een ietwat vreemde ontdekking; in het talud achter het huis van Jessea lagen tientallen lege bierflesjes..... we denken natuurlijk van alles, maar snappen er eigenlijk niks van..... overal staan glasbakken..... en ook zo veel flesjes..... hoe zou de tuin er bij die mensen thuis eruit zien..... Niet het einde van de wereld, maar het is toch wel een vreemde constatering.



En onze eigen projecten?

Nou daar is niet veel gebeurd dit jaar. De garage op ons nieuwe terrein in St Quentin la Motte is af, we hebben een optie op een chalet van 50 m2 meter, en we zijn bezig met een bouwvergunning.



Eerlijkheid gebied te zeggen, dat we vooral bezig zijn geweest met leuke kleine dingen voor onszelf, ik heb veel aan onze oude autos gesleuteld en Manon heeft heel veel planten geplant en verzorgd. Maar bovenal is de zomer ook voor ons omgevlogen!



Zo als altijd, wie wil mag altijd een beoordeling achterlaten op bijvoorbeeld Google, vakantiehuisfrankrijk of marktplaats, maar opnieuw boeken mag natuurlijk ook.

Afsluitend wensen wij jullie fijne feestdagen een goed en gezond 2026. Veel leesplezier van de nieuwjaarsbrief en kijkplezier op onze nieuwe website.

À bientôt, Manon en Maarten